

- Identiteit -



viaa

Gereformeerde Hogeschool

Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de Apostolische Geloofsbelijdenis als een betrouwbare samenvatting van de Bijbel. Medewerkers, bestuurders en toezichhouders willen hun leven bouwen op die grondslag en onderschrijven dit Identiteitsdocument.

*Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in mij gelooft
(Joh. 7:38)*





De missie van hogeschool Viaa is kort samengevat 'als je gelooft in je werk'. Wij bedoelen daarmee dat we geloven in Jezus Christus en dat we Hem willen navolgen, ook in ons werk. Hij is de enige weg (*via*) naar de liefde van God.

Jezus zegt dat we mogen drinken uit de bron van levend water. Dankzij Zijn verlossend werk mogen wij het levende water doorgeven aan alle mensen. Daarom verwijst de naam van onze hogeschool naar dat levende (*vie*) water (*aa*).

Wij zijn christenen: we willen leven met en voor God. De Apostolische Geloofsbelijdenis vat ons geloof in God samen. Met deze belijdenis als leidraad beschrijven we wat 'geloven in je werk' voor ons, medewerkers van Viaa, betekent.

1. Alles begint met God

God heeft de wereld gemaakt en zorgt er elke dag voor. Alle leven begint met God. Dat geeft ons leven en werken zin. Het heeft een doel omdat God het is die ons leidt.

Wij mogen genieten van Gods schepping en van de gaven die Hij ons geeft. Wij willen Hem aanbidden en Zijn liefde doorgeven aan de mensen om ons heen.

De realiteit is dat de wereld gebroken is. We worden geconfronteerd met lijden. Door Gods genade mogen we meewerken aan het herstel van Gods koninkrijk. We willen in ons leven en werk bijdragen aan een samenleving van vrede, recht en gerechtigheid. Wij doen dat in het licht van de dag die eens zal komen: de dag dat God alles goed zal maken.

God is onze Vader. Ondanks de zonde in ons en om ons heen geloven we dat Hij het goede voor ons zoekt. Hij heeft ons lief en daarom willen wij leven en werken uit liefde voor Hem en het levende water doorgeven aan de mensen om ons heen.

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.*

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.



2. God opent wegen

God geeft ons het leven en Hij leidt ons elke dag. Hij heeft de doodgelopen weg naar Hem geopend door ons een nieuwe weg te wijzen: Jezus Christus.

Dankzij Jezus is er weer echt leven mogelijk, een leven in open relatie met God. Jezus laat ons zien dat God ons liefheeft. Van daaruit gaat Hij ons voor in een leven naar Gods wil. Wij mogen en willen Hem navolgen.

Wij willen leren leven uit liefde voor God en dat maakt dat wij willen investeren in anderen. Omdat God alles voor ons over heeft, zoeken wij ook het goede in mensen en willen we hen helpen om hun leven verder te ontplooien. We zijn erop uit om te vergeven en de relaties met anderen goed te houden. Wij treden hen vriendelijk, eerlijk en respectvol tegemoet. Dat vinden we des te belangrijker in ons werken met en voor mensen in onderwijs, welzijn, zorg en pastoraat. Wij zijn christen-professionals die in ons werk willen getuigen van Gods liefde.

3. Op weg met God

Wij willen vertrouwen op God. Zijn Heilige Geest wijst ons de weg in het spoor van Jezus. De Bijbel, Gods Woord, is ons kompas.

We putten samen uit die bron en bidden om Gods zegen over ons werk en of Zijn liefde onze omgang met anderen mag kleuren. Ook bidden we of we de vrucht van de Heilige Geest mogen laten zien: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Leven met God kent vele persoonlijke kleuren en accenten. Die veelkleurigheid is op hogeschool Viaa een bron van inspiratie voor onze omgang met elkaar en met God. We willen samen alle dimensies van de liefde van Christus leren kennen en ons leven en werk erdoor laten bepalen. Zo geloven wij in ons werk in het besef dat het leven oneindig veel mogelijkheden kent en oneindig is.

*Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.*



Als je gelooft in je werk!

viaa.nl