

Belofte van de leerkracht

Als leerkracht speel ik een essentiële rol in de groei en ontwikkeling van kinderen. Ik bereid, samen met anderen, kinderen voor op een snel veranderende samenleving. Ik rust ze toe om hun eigen toekomst vorm te geven, een bijdrage te leveren aan en een waardevolle plek in te nemen in de wereld. Die verantwoordelijkheid wil ik met liefde en passie op me nemen.

Daarom beloof ik om:

Te luisteren

- Ik beloof er alles aan te doen om, vanuit mijn hart, elk kind waar ik mee werk te begrijpen
- Ik beloof te blijven luisteren naar mijn drijfveren, idealen en kwaliteiten
- Ik zal gebruik maken van verschillende bronnen om mijn handelen en visie op goed onderwijs aan te scherpen, en ik zoek daarbij de dialoog met andere overtuigingen en opvattingen

Te leren

- Ik beloof dat ik lerend blijf kijken naar mezelf
- Ik beloof dat ik mezelf steeds op de hoogte blijf stellen van ontwikkelingen in en buiten het onderwijsveld die van belang zijn voor goed onderwijs
- Ik beloof dat ik nieuwsgierig en onderzoekend durf te innoveren voor goed onderwijs in een voortdurend veranderende maatschappij.

Te leiden

- Ik beloof dat ik zal werken vanuit een positieve grondhouding van hoop
 - Ik beloof dat ik vanuit passie en motivatie met kinderen werk aan hun ontwikkeling en brede vorming
 -
- (één persoonlijke zin, waarin de relatie wordt gelegd tussen levensbeschouwelijke identiteit en leraarschap)

